

Biblisk allmänbildning inför söndag 2 augusti, 2020 Årgång 3
ÅTTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET - Andlig klarsyn

Matt 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Söndagens text handlar om villfarelse och klarsyn. En tuff text, som säger att den pastorala idyllen – kyrkan mitt i byn, alla är på väg till himlen – är en villfarelse. En önskedröm.

Någon gång om året kan man i massmedia läsa om religionssociologiska undersökningar. Frågan ställs ungefär så här: ”Tror du på Gud?” Svaret kan bli att vissa tror på en gud, andra tror på en ”högre makt”.

Det som är märkligt med sådana här undersökningar är att Guds son – Jesus – inte finns med. Gamla testamentet pekar på Jesus. Nya testamentet beskriver hans gudomlighet. Alla under han gjorde och vad han lärde.

Andra meningen i dagens text lyder så här: *den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den.*

Sångtexten ”Jag vill ha en synt, när jag konfirmerar mig” speglar vår tids vuxenritual. En religiös prestation med fest och presenter. Kan vara en ironisk beskrivning av den vida porten och den breda vägen.

Jesu halvbror – Jakob – är minst sagt drastisk. Han skriver så här:
Jak 2:20 Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?

Är vi tanklösa? Förmodligen. Vi som är lite äldre hade daglig kristendomsundervisning i skolan. Profeten Jesaja skriver så här:

*Jes 29:12-13 Herren sade: Detta folk nalkades mig med ord, deras läppar ärade mig, **men** deras hjärtan var långt ifrån mig, deras gudsfuktan var inlärda människobud.*

I dag har vi inte ens kristendomsundervisning. Inte ens inlärda människo-

bud. Ingen tro från hjärtat. Är det så?

De stora kyrkosamfundet är säkerligen bekännelsekyrkor men de är inte alltid bekännarkyrkor. Medlemmen undervisas inte i den grundläggande konsekvens Jesus uttalat:

Matt 10:32-33 Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.

I dessa ord har vi vår trygghet. De orden är evighetslöften. Det är här vi som vuxna allihop börjar: "... jag har insett att jag klarar inte inträdet i evigheten. Jag är fullständigt beroende av Jesu försoningsgärning. Att den gäller för mej. Här och nu."

Det är många gånger jag behöver återvända till detta löfte. När jag insett att jag brustit. I stort och smått. Det här måste komma från mitt hjärta. Annars är det bara kunskap. Den breda vägen av inlärd människobud.

Bibeln berättar om en människa, som blev lovad evigheten. Utan gärningar. På sin dödsbädd. Hängandes.

Att känna till evighetsvägen men "avvakta" är inget lärjungaskap. Då är Jesus inte min förebild och jag missar målet.

Den ene av rövarena insåg sitt behov av försoning i allra sista stund:

Luk 23: 39-43 Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« Och han sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset.«

Dagens evangelietext är tuff. Orden står där. I varje bibel:

Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Så länge du och jag lever är det aldrig försent att börja om. Så här beskrivs Jesu sinnelag:

Matt 12:20-21 Han (Jesus) skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp.

Jesus vill inte - att det fruktansvärda pris han fick betala – skall vara bortkastat på mitt eller ditt liv! Han kallar dej och mej – att varje dag! – av hjärtat vara hans lärjunge.

Vill du tillhöra de få som verkligen vill vara hans lärjunge? Valet är ditt och samma val är mitt. På förra sidan har jag visat stigen. Evangelisten Matteus har gett mig och dej kartan.

Även evangelisten Lukas ger oss sin karta, som visar samma stig:

Luk 12:8-9 Jag säger er: var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.